

## 'Kom, eet iets'

Vandaag is het bevrijdingsdag. Een feestdag. Ik heb de vlag weer uit gedaan. We vieren de vrijheid. Allereerst herdenken we de bevrijding van de Duitse bezetting in 1945. De laatste jaren heeft bevrijdingsdag zich steeds meer ontwikkeld als een dag waarop ook stilgestaan wordt bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten

Ik vind het erg mooi dat bevrijdingsdag valt in de periode tussen Pasen en Hemelvaart. Er zijn zoveel krachtige parallellen tussen onze recente geschiedenis en deze periode tussen Pasen en Hemelvaart.

Nederland is door de geallieerden bevrijd 1945.

Na jaren van angst, onderdrukking en bezetting zijn we weer vrij, vrij om ons land opnieuw in te richten, vrij om te leven, vrij om 's avonds over straat te gaan, vrij om te denken en te vinden wat we vinden.

Vrijheid die niet vanzelf is gekomen, er zijn dappere soldaten voor gesneuveld, Amerikanen, Canadezen, Polen enz.

Jezus is gestorven en weer opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft ons bevrijd van de gevolgen van de zonde. Hij heeft ons bevrijd van de dood. Hij heeft leven gebracht. *'Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid'* (Johannes 10:10 NBV)

En zoals vrijheid in ons maatschappelijk leven iets is wat kwetsbaar is, altijd onder druk lijkt te staan, beschermd moet worden.

Zo is onze vrijheid als kind van God ook iets dat kwetsbaar is, makkelijk onder druk staat en beschermd moet worden.

Wat betekent het eigenlijk onze vrijheid als kind van God.

Waar hebben we het dan over?

-We zijn bevrijd van de angst, de angst voor de dood.

De dood is overwonnen.

Onze zonden zijn vergeven. En Jezus heeft de consequentie van zonde, de dood overwonnen.

-We zijn vrij om samen met God te leven. We hoeven niet meer alleen, op eigen kracht te leven.

We kunnen kiezen, in elke situatie, om Gods hulp te zoeken, Hij is erbij.

-We zijn geliefde kinderen van God.

Het is zijn liefde voor ons die ons bevrijd van angst, die ons vergeeft, die ons wil helpen, die ons het leven wil geven.

We zijn vrij om te zijn wie we zijn.

-We zijn vrij om van anderen te houden. We hoeven niet meer te laten leiden door boosheid of pijn. Samen met God zijn we vrij om weer van anderen te houden.

Al deze dingen heb je waarschijnlijk al vaker gehoord. En het kan zomaar zijn dat ik zojuist ook vier worstelingen in je leven heb benoemd.

-*Misschien ben je wel bang voor de dood?*

-*Misschien heb jij wel het gevoel dat je er alleen voor staat?*

-*Misschien kun jij niet geloven dat God echt van je houdt?*

-*Misschien lukt het je niet om van anderen te houden?*

Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat Jezus ons weliswaar bevrijd heeft, maar dat niemand van ons dat ten volle ervaart.

Dat komt omdat ons kennen van God beperkt is. Naarmate we Hem beter leren kennen, wordt de vrijheid die Jezus heeft gebracht, meer werkelijkheid in ons leven.

En tijdens onze tijd hier op aarde, leren we God beter kennen. Door de ervaringen van ons leven, leren we Hem beter wie Hij is. Zo werkt dat, als je je leven met iemand deelt, dan leer je hem nu eenmaal beter kennen. Zo is het bedoeld.

Groeien in het kennen van God, groeien in vrijheid.

We leven in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Ik wil je vandaag mee nemen naar een passage in de Bijbel, die een gebeurtenis beschrijft die plaats vindt in deze periode, dus na de opstanding en vóór de Hemelvaart.

### Johannes 21

*<sup>1</sup>Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. <sup>2</sup>Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. <sup>3</sup>Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. <sup>4</sup>Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. <sup>5</sup>Hij riep: 'Hebben jullie soms iets te eten?' 'Nee,' antwoordden ze. <sup>6</sup>'Gooi het net aan stuurboord uit,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. <sup>7</sup>De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!' Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. <sup>8</sup>De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. <sup>9</sup>Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. <sup>10</sup>Jezus zei: 'Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.' <sup>11</sup>Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. <sup>12</sup>Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.'*

*Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. <sup>13</sup>Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. <sup>14</sup>Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.*

Een prachtige passage.

Zeven van de twaalf leerlingen gaan vissen op het meer van Tiberias (Galilea).

En er is veel gebeurd de afgelopen periode.

Jezus is gekruisigd. Er was een oneerlijk proces. En iedereen heeft daar aan bijgedragen, de Joodse leiders, de Romeinse heersers, het volk dat schreeuwde om Barabbas vrij te laten...

En ook de leerlingen van Jezus hebben hem in de steek gelaten.

#### Matteus 26

*<sup>32</sup>Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.' <sup>33</sup>Petrus zei daarop tegen hem: 'Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!' <sup>34</sup>Jezus antwoordde hem: 'Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.' <sup>35</sup>Petrus zei: 'Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.' Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.*

En we weten hoe het is gegaan...

Wij focussen ons vaak op Petrus, maar alle leerlingen beloofden de Heer niet in de steek te laten.

En uiteindelijk lieten ze hem allemaal in de steek...

#### Lucas 22

*Hij bad: <sup>42</sup>'Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.' <sup>43</sup>Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. <sup>44</sup>Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. <sup>45</sup>Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, <sup>46</sup>en hij zei tegen hen: 'Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.'*

Op het moeilijkste moment van Jezus' leven, vallen zijn leerlingen in slaap...

Op het moeilijkste moment van zijn leven steunt Jezus op zijn Vader. <sup>43</sup>*Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven.*

Jezus is niet alleen, zijn vrienden laten hem in de steek, maar God voorziet met kracht uit de hemel.

Jezus is niet alleen!  
Hij is in verbinding met Zijn vader.

Alle leerlingen zijn in de war. Jezus is gestorven. Ze weten ook allemaal dat ze tekort zijn geschoten in hun vriendschap.

Ze zijn zich bewust van hun falen.

En dan laat Jezus zich aan hen zien. In deze passage staat dat het derde keer is.

En de zeven leerlingen hebben de hele nacht gevist en niets gevangen. Dan roept iemand vanaf de kant om het net aan de andere kant uit te gooien. Het net is vol, er zitten 153 vissen in.

En dan heeft Johannes, hij noemt zich heel bescheiden *'de leerling van wie Jezus hield'* door wie de man aan de kant is.

*'Het is de Heer'* zegt hij tegen Petrus.

En de les voor ons leven is duidelijk:

*Vissen, zonder Gods hulp levert niets op.....een slapeloze nacht.*

*Vissen, samen met Jezus, levert volle netten op.*

En wat er dan gebeurt is ontroerend.

Petrus springt het water in, hij wil naar de Heer toe, hij wil bij Hem zijn...

Een teken dat Petrus van Jezus houdt.

En dan komen ze bij Jezus en dan brandt er een vuurtje met vis erop en brood.

De vis die ze gevangen hebben was niet nodig om Jezus te voeden. Het was geen eigenbelang van Jezus dat ze netten aan de andere kant moesten uitgooien. Jezus wilde ze wat leren.

En dan zegt Jezus: *'Kom, eet iets'*.

En ze eten van de maaltijd die de Heer had bereid.

Dat is ook de titel van deze preek.

*'Kom eet iets'*

Jezus nodigt zijn leerlingen aan de maaltijd. En aan tafel gaan met iemand betekent contact hebben, je laten voeden door de ander. Aan tafel vinden, ook in ons leven, vaak belangrijke gesprekken plaats. Aan tafel gaan is ook een teken van vriendschap.

*'Kom eet iets'*

Jezus, alleen gelaten door zijn leerlingen, had alle reden om verongelikt te zijn. Om teleurgesteld en boos te zijn. Ze hadden hem tenslotte allemaal in de steek gelaten.

Ook Johannes.....*'de leerling van wie Jezus hield'*....had hem in de steek gelaten.

*(Ik verdenk Johannes ervan dat hij stiekem blij was dat Petrus nog opzichtiger gefaald had dan hij. Dat hij stiekem dacht, ik sta er toch nog wat beter op dan Petrus... )*

Maar hetgeen er gebeurd is, hindert Jezus niet om hen uit te nodigen voor de maaltijd.

Hij houdt van hen, niet gebaseerd op *hun falen of presteren*.

Hij houdt van hen, omdat zij zijn kinderen zijn.

En hij leert ze om in te stemmen met wat Hij zegt:

*<sup>6</sup>'Gooi het net aan stuurboord uit,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.'*

Hij leert ze te leven vanuit relatie met Hem: 'Kom, eet iets'  
En dan volgt één van de mooiste gesprekken uit de Bijbel:

### Johannes 21

<sup>15</sup>Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.'<sup>16</sup>Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,'<sup>17</sup> en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen.'

Hier word Petrus bevestigd in zijn roeping als degene door wie Jezus de eerste kerk vorm zal geven.

Drie keer vraagt Jezus of Petrus van hem houdt.  
Dat is wat Jezus belangrijk vindt.  
Hij herinnert Petrus niet aan zijn falen, aan de verloochening.  
Hij vraagt of Petrus van Hem houdt.

En drie bevestigt Petrus met een duidelijk ja.

'Weid mijn lammeren.'

'Hoed mijn schapen,'

'Weid mijn schapen.'

Waarom zou Jezus dat zo belangrijk vinden?

*Hou je van mij?*

'Houden van' kan alleen als je een relatie met iemand hebt.

En de boodschap van Jezus, zijn kerk, is gebouwd op relatie, is gebouwd op 'houden van'.

De kerk is gebouwd op: <sup>6</sup>'Gooi het net aan stuurboord uit,'

De kerk is gebouwd op: 'Kom, eet iets'

En deze vraag ligt er ook voor jou en mij:

*Hans, hou je van mij?*

'Kom eet iets' !

AMEN